

RaceTimeMAGAZINE

NR. 3. MARTS 2021



3

Det engelske monarki har gennem generationer været involveret i galopporten. Og det er de stadig. Hendes kongelige højhed Dronning Elizabeth II er således næsten altid til stede til Derby og mange andre storløbsdage. Selv er hun opdrætter og ejer i stor stil - og med succes.



Vincent O'Brien der af mange anses som den bedste træner af galopheste nogensinde døde 1. juni 2009. Et fantastisk menneske som på mange områder har sat sit præg på galopporten i dag.

7



MAGAZINE/3/21

Inden en ny sæson rejser sig altid en række spørgsmål. Hvem vinder Derby? Hvem sætter sig på de forskellige championater? Osv. I mange år var det givet, at Bent Olsen ville blive trænerchampion. Og det bliver han nok også i år med den store stald af interessante heste, som han har. Men lidt spænding er der. Og i fjor måtte han nøjes med en andenplads. Samtidig er der nye "spillere på banen". Bent Olsens datter, Lea, og Nicls Petersen, der nu har en filial på Klampenborg. Og sidste år så vi to kvindelige trænere fra "hinsidan", Jessica Long og Nina Lensvik på den danske top-10-trænerliste.

5

Brigadier Gerard var en drømmehest. Var ejet og opdrættet af den kendte forfatter John Hislop. Han var altid redet af Joe Mercer



22

Alex Ferguson var cheftræner for Manchester United. Men hans store fritidsinteresse var galopheste, som hans også havde stor succes med

Offentliggørelse af materiale uden forudgående tilladelse er ikke tilladt. Artikler i dette nummer er skrevet af Klaus Bustrup og Per Aagaard Bustrup. RaceTime Magazine udgives af GalopSport.

Fotos: Burt Seeger, Stefan Olsson, Erika Rasmussen, m. fl. Udgivelsesdato: februar 2021 Design: GP Reklame tlf.: 24279171



DRONINGENS STORE INTERESSE

Den nuværende Dronning Elizabeth II af England og hendes mor er/var glødende tilhængere af Galopsporten. Dronningemoderen var størst fan af forhindringsporten. Dronning Elizabeth er mest tilhænger af fladløbs-sporten. Hun har en stald fuld af gode væddeløbere. Det har hun nu haft gennem mange år.

Næsten hele den kongelige familie er interesseret i galopsporten. Prins William og Kate Middleton, Prins Harry og Zara Philips er således ofte blandt gæsterne, når der er store galopbegivenheder.

GALOPFANS

Den kongelige familie har gennem generationer været galopfans. Og som ejere har Dronning Elizabeth vundet adskillige storløb. Dronningemoderens første vinder var Manicou, der redet af Ryan

Marshall vandt King George VI Steeple Chase i Kempton Park 1950.

DEVON LOCH

Historien om Dronningemoderens Devon Loch, der med Dick Francis i sadlen af uforklarlige årsager pludselig gled og dermed gik glip af en sejr i Grand National, er også omtalt i sidste nummer af RaceTimeMAGAZINE. Devon Loch fik heldigvis ikke nogle skader, men løb igen og vandt løb.

BÅDE EJER OG OPDRÆTTER

Dronning Elizabeth har meget stor viden og interesse om hestevæddeløb og besøger ofte hestene udenfor væddeløbsdage. Også avlen har stor interesse for Monarken. Langt de fleste vindere hun nu modtager er af egen avl. Dronningen begyndte sin "karriere" som hestejer i

1952 og hendes første heste var leasede fra National Stud.

SUPERHESTE

Aureole var en af de første. Han var anden til Pinza i Derbyet i 1953. Året efter vandt han Coronation Cup og King George VI and Queen Elizabeth Stakes. I 1957 vandt Dronningen Oaks med Carrozza redet af Lester Piggott.

Pall Mall gav Dronningen den første ejer/opdrætter triumf, da han vandt 2000 Guines i Newmarket i 1958. Andre gode heste hos Dronningen tæller navne som Canisbay, der vandt Eclipse Stakes på Sandown i 1965. Nævnes skal afgjort også Agreement og Magna Carta. I 1974 vandt Highclere 1000 Guineas og Prix de l'Arc de Triomphe på Longchamp i Paris.



Brigadier Gerard



David Owen



En stolt Sir Alex en en af mange triumfer

Sir Alex Ferguson var manager for Manchester United Football Club. Det var her bl.a. David Beckham spillede inden han gik på pension. Under ledelse af Sir Alex blev Manchester United en af de mest succesrige hold i historien i den engelske Premier League.

INTERNATIONAL SUCCES

Manchester United er også blevet det mest kommercielt succesrige team i verden med et navn og brand, der er anerkendt over hele verden.

VÆDDELØBSFAN AF DE STORE

Den succes har bl.a. betydet, at Sir Alex har haft mulighed for at opbygge en betydelig formue, som han bl.a. bruger meget af på sin store interesse for fuldblosheste - og navnlig springheste.

Denne succes har gjort det muligt for Sir Alex at han bl.a. har været delejer af hesten, What a Friend, som løb i 2011-udgaven af Grand National. Sir Alex overværede naturligvis løbet og var en af de mest profilerede personer på dagen.

SIR ALEX'S STALD

Sir Alex har gennem årene haft en lang række andre væddeløbsheste, herunder Last Three Minutes, som blev navngivet til minde om Champions League-finalen i 1999 med triumfen over Bayern München, hvor Manchester United scorede mål i. . . ja, du gættede det, de sidste tre minutter, for at fortsætte med at vinde Cupen.

ROCK OF GIBRALTAR

Han har også været medejer af Rock of Gibraltar, der dog førte til nogle juridiske tvister om stutteri-

rettighederne med Manchester United-aktionær John Magnier. Sir Alex blev også en del af et racing syndikat i 2011. Det inkluderede heste, der blev håndplukket af dronningens Racing Manager John Warren.

Sir Alex er ikke det eneste medlem af United-holdet, der ejer væddeløbsheste. Angriberen Michael Owen, der engang spillede sammen med David Beckham for England, er også kendt for være en stor fan af racing. Han ejer adskillige heste og et stutteri og er jævnligt på besøg på Manor House Stables i Cheshire.

GRAND NATIONAL STEEPLECHASE

Sir Alex er også en flittig gæst på Banerne, når han starter heste. Han er en meget stor fan af Grand National og en sikker gæst hvert år.



Frimærke med Brigadier Gerard, Derefter parret. Joe Mercer var altid i sadlen

Brigadier Gerard (1968-1989) var en ren drømmehest. Han var ejet og opdrættet af den kendte forfatter John Hislop, der har skrevet adskillige bøger om væddeløbsheste. Dronning Elizabeths Queen's Husar var far til Brigadier Gerard. Navnet er hentet fra Arthur Conan Doyle's kendte helt. Gennem hele karrieren var han trænet af Major Dick Hern. Ved samtlige starter havde han Joe Mercer som partner.

Den ultrakorte version af Brigadier Gerards karriere kan skrives således: Han vandt sytten af atten løb fra jnui 1970 til oktober 1972, og blev kåret som Englands bedste hest i det 20. århundrede.

2-ÅRS SÆSONEN

Den mest bemærkelsesværdige triumf som 2-årig var antagelig i Middle Park Stakes. Som 2-årig slog han Mill Reef i den nu berømte udgave

af 2000 Guineas. Allerede i sin første start viste han sit enorme talent ved at vinde afstoppet med fem længder. Desuden blev det til sejre i St. James's Palace Stakes, Sussex Stakes, Goodwood Stakes og Queen Elizabeth II Stakes over 1600 lmeter. Den næste start var på ti furlongs i Champion Stakes - den længste distance hidtil for Brigadier Gerard - og han vandt!

3-ÅRS SÆSONEN

Feltet på kun seks i 2000 Guineas var et af de mindste i lange tider. Til gengæld var de seks den absolutte elite i årgangen. Men Brigadier Gerard skulle møde de absolut bedste: My Swallow og Mill Reef. Men Brigadier var dog ikke spillet meget i forhold til de to værste konkurrenter. De tre andre konkurrenter var Minsky - en helbror til Nijinsky, Good Bond og Indian Ruler.

INGEN TRUEDE BRIGADIER GERARD

Men ingen kunne true Brigadier Gerard, der vandt

afstoppet med et par længder med en smilende, afslappet Joe Mercer i sadlen.

Efter løbet udtalte Joe Mercer."Der var ingen problemer undervejs. Jeg troede, at vi ville vinde allerede efter halvdelen af løbet var redet" Men jeg blev nødt til at "vække ham", fordi feltet pludselig skruede tempoet lidt op. Men der var aldrig nogen tvivl for mig om at sejren var vores - en fantastisk hest"

4-ÅRS SÆSONEN

Som 4-årig fortsatte han med storsejre i Lockinge Stakes, Prince of Wales's Stakes, Eclipse Stakes. King George VI and Queen Elizabeth Stakes. Det eneste løb han ikke vandt var Benson and Hedges Stakes.

Alle havde naturligvis set frem til hvordan hans karriere ville blive i stutieriet - men desværre kom en af verdens bedste heste nogensinde ikke til at sætte sit præg på fremtidige væddeløbere.

Willie Fisher Carson blev født i Stirling i Skotland 16. november 1942. Karrieren som jockey kom lidt sent igang. Men efter at have brugt nogen tid på at finde ud af om en levevej som jockey var noget fra ham, besluttede han sig dog endeligt - det skulle vise sig at være en aldeles fornuftig beslutning. Han blev udlært hos Captain Gerald Armstrong.

Med sin energiske ridestil og viljen til at ville vinde, udviklede Carson sig til en af Englands bedste jockeys nogensinde.

VANDT TRE DERBIES

Carson er en af en håndfuld jockeys, der har vundet Engelsk Derby mere end tre gange. I karrieren blev det til fem championer. Og han vandt 17 engelske klassikere.

Blandt dem var Derbyet i 1979 med Troy, Nashwan i 1989 og Salsabil i 1990.

Carson var champion fem gange i England. I alt blev han noteret for ikke mindre end 3828 vindere gennem hele hans karriere. Han er den fjerde mest vinedende jockey i England efter Lester Piggott, Gordon Richards og Pat Eddery og betragtes som en af Englands bedste jockeys nogensinde.

STADIG ENGAGERET I GALSOPSPORTEN

Efter Carson holdt op med at ride i 1997, har han stadig været engageret indenfor Galop-sporten.

Han var således Europæisk Racing Manager for the Thoroughbred Corporation. Samtidig arbejde han for BBC.

MINSTER STUD

Men udover dette "skrivebors-arbejde" er han også aktiv indenfor opdræt af væddeløbsheste. Han etablerede således Minster Stud i 1980. Senere er der købt mere land til Stutteriet.

Vi skal tilbage til 1960'erne, hvor Carson begyndte at købe følhopper. Det skete på foranledning af Bernard van Cutem.



Willie Carson havde et langt fint samarbejde med træner Major Dick Hern. Han red sine tre første derbyvindere for ham. Carson var en meget eftertragtet jockey. For det første var han en fremragende jockey og så havde han en stor fordel i sin lette vægt. Det skaffede ham mange succesfulde ridt.



To af Sportens største - Lester Piggott og Vincent O'Brien

Vincent O'Brien, af mange anset som den bedste træner af galoppeste nogensinde døde 1. juni 2009. Et fantastisk menneske!

Tænk bare på heste som Nijinsky, Sadler's Wells, Roberto, El Gran Senor og The Minstrel. Fællesnævner: Alle trænet af den "Irske troldmand" - Vincent O'Brien.

DET BEGYNDTE MED SPRINGENE

Men Vincent O'Briens karriere med fuldblodsheste begyndte med forhindringssporten. Og her havde han også stor succes.



O'Brien trænede således vinderne af Grand National og Cheltenham Gold Cup tre år i træk!

BLANDT DEN ABSOLUTTE ENGELSKE TOP

O'Brien var træner i et havt århundreder. Han var på listen over galoppsportens 100 mest betydende personer, der blev udgivet i The Racing Post i 2003. Han vandt 16 engelske klassikere incl. Epsom Derby seks gange og 27 irske klassikere. Det blev også til sejre i Prix de l'arc de Triomphe tre gange og han sadlede vinderne af 25 løb på Royal Ascot.



Det kom også tre sejre i Cheltenham Gold Cup - endog med samme hest og tre år i træk.

TRIPLE CROWN NIJINSKY

I 1970 blev Nijinsky den første hest i 35 år til at blive Triple Crown-vinder.

VELLYKKET AMERIKA TUR

Foruden at vinde en pæn del af alle storløb i Europa tog Nijinsky også til Amerika til Belmont Park i 1990 og vandt Breeders' Cup Mile med 54-årige Lester Piggott i sadlen - et fantastisk comeback for Piggott.

DER VAR TID TIL DET HELE

Vincent O'Brien var utrolig arbejdsom. Foruden træningen havde han også tid til at opdrætte fremtidige topheste på Coolmore Stud. Et større setup han var med til at starte i begyndelsen af 1970erne.

- ET GENI

Brough Scott - stifteren af The Racing Post og mangeårig Racing kommentator hos BBC udtalte om Vincent O'Brien: "hvis man kan tale om et geni indenfor fuldblodssporten i alle dens forgreninger, så er det Vincent O'Brien."



HVAD SKABER EN LEGENDE?

Det kan være endog meget svært at foretrække den ene fremfor den anden. Og en kandidat den ene forekommer oplagt, vil den anden sætte et spørgsmålstegn ved. Her er valgt at præsentere Ribot, Man O'War og Phar Lap. De er i hvert fald legender i galopsporten.

RIBOT

Italienerne har deres helt egen "Vidunderhest". Opdrættet af en af verdens mest kendt opdrættere, Federico Tesio." Ribot ubesejret i 1950'erne. Sejrene kom på middel distancer. Blandt sejrene var to gange Prix' de l'Arc de Triomphe i 1955-56, der begge blev vundet med luft ned til feltet. Han vandt endvidere King George VI & Queen Elizabeth Stakes med fem længder. I alt blev det til 16 starter og 16 sejre. I stuttoriet fortsatte succes'en, for han var champion tre gange.



PHAR LAP kom til verden i 1926. Afstamningen viste lang fra, at han skulle blive en international kendt væddeløber. Heldigvis kan det også gå den vej. Hans far vandt aldrig et løb i England og moderen var uplaceret i sin eneste start nogensinde.

Men det stoppede ham ikke fra at blive en national helt i Australien. Og det skønt han tabte de ni af hans første 10 starter. Men i 1930-31 sæsonen skete der en forvandling, der ville noget.

Han vandt således AJC og Victoria Derby'erne og endvidere fjorten andre løb i sæsonen. Og det fortsatte året efter. I 1930-31 sæsonen blev det til fjorten sejre i træk - inklusive Melbourne Cup. Og det blev ved med seks seks fuldtræffere året efter.



Så gik turen til Amerika, til verdens dengang højest dotede løb - Aqua Caliente Handicap. Naturligvis vandt han også løbet.

Derefter kom "katastrofen." Efter løbet faldt han om - og døde. Mange mente han var blevet forgiftet. Det blev dog aldrig undersøgt nærmere. Phar Lap vandt 37 af 51 starter.

MAN O'WAR

kom til verden i 1917. Han blev trænet af Louis Feustel i Amerika og da han vandt 20 af sine 21 løb, blev han betragtet som Amerikas bedste hest nogensinde dengang.

I løbet af karrieren satte han fem amerikanske rekorder, inden han gik i Stutteriet, hvor han blev en succesrig beskeler. "Big Red" som han blev kaldt af sine mange fans døde i 1947.



Henry Cecil blev født i 1943 sammen med sin tvillingebror David. Han var stedsøn af den kongelige træner, Sir Cecil Boyd-Rochfort.

I 1964 blev han assistent på Freemason Lodge i Newmarket til Sir Cecil Boyd-Rochfort, der da havde supervæddeløbere som Meld, Aureole, Pall Mall, Above Suspesion og Alcide i træning.

OVERTOG TRÆNINGEN

Efter faderen trak sig tilbage overtog Henry Cecil ansvaret for stalden. Og allerede i sin første sæson som træner i 1968 vandt han Eclipse Stakes med Wolver Hollow og Irsk 1000 blev vundet med Cloonagh i 1973.

FØRSTE ENGELSKE KLASSISKE VINDER

Henry Cecils første engelske klassiske vinder kom med Bolkon-ski i 1975, da han vandt 2000 Guineas til så højt et odds som 33/1.



Det var begyndelsen på et fantastisk eventyr omfattende 23 klassiske vindere. Blandt dem var fire derbyvindere: Slip Anchor 1985, Reference Point 1987, Commander in Chief i 1993 og Oath i 1999. Henry Cecil var navnlig kendt for sin flair for at træne hopper. Det viste sig bl.a. ved at han vandt syv Oaks og Hoppernes Triple Crown med Sheik Mohammed's Oh So Sharp i 1985. Men andre storløb blev også noteret: Således fire Ascot Gold Cups som Le Moss og Ardross delte imellem sig.

WARREN PLACE I NEWMARKET

I 1976 flyttede han sit træningskvarter til Newmarket, da hans Svigerfar Sir Noel Murless gik på pension. Han opnåede 10 champiopnater. Blandt andre betydende ejere hos Henry Cecol kan nævnes: Sheik Mohammed - det samarbejde ophørte i 1995. Blandt andre kendte ejere kan nævnes Jim Joel og Lord Howardvde Walden.

Henry Cecil var også træneren af Frankel. Den uden tvivl mest omtalte galophest gennem mange år. I næste nummer af Race TimeMAGAZINE vil vi bringe en større omtale af vidunderet.