

## "KUNSTEN" AT VÆRE HESTEEJER

*Hvorfor bliver man hesteejer? Jeg blev det, fordi jeg som 12-årig blev forelsket i naboens datter. Og da hun red på Løjtnant Lorentzens Rideskole på Damgaarden, begyndte jeg naturligvis også. Men mine følelser blev ikke rigtig gengældt, så i stedet fattede jeg interesse for de skønne fuldblodsheste, der også stod på Damgaarden. Jeg gjorde mine forældre interesseret og så gik det slag i slag!*

*Galopheste blev familiens samlingspunkt. Mor og far og vi tre brødre var at finde på Galopbanen hver lørdag og om søndagen på Jägersro.*

*Det gik godt for mine forældres heste. Det begyndte med Carmen, så fulgte Faust, Norsk Derbyvinder og på et tidspunkt Skandinaviens bedste hest. Mor og Far opdrættede selv Rasputin, der vandt det Svenske Derby. Og mange andre fulgte med større og mindre succes. På et tidspunkt havde vores forældre ikke mindre end 13 heste fordelt på tre lande.*

*Jeg kan stadig huske, at jeg tænkte, det må have kostet rigtig mange penge. Det gjorde det også. Alligevel er det i dag betydeligt dyrere at holde en væddeløbshest end dengang.*

### NÅR MAN FØRST...

Når man først er blevet fanget af fuldblodets festlige og farverige verden, er det vanskeligt at slippe interessen for galop-sporten. Det ses også tydeligt af, at det ofte er den ene generation efter den anden, der fører familiernes traditioner videre. Det gælder såvel på ejer- som træner- og jockeysiden.

### "DET ER VANVITIG DYRT!"

Udtalte Klampenborg Galopselskabs formand, Jens Ditlev Lauritzen" for nyligt i et interview på GalopSport. Og det er det! At være hesteejer med én - eller et par heste i træning - skal betragtes som en hobby, der kan "risikere" at give overskud.

### GLÆDEN - OG DET MODSATTE - KAN DELES

Andelsstalde er i dag begyndt at blive en del af ejerkredsen af galopheste. Idéen er enkel. Flere slår sig sammen. Omkostningerne minimeres og vinder man, kan det fejres sammen og taber man, er skuffelsen måske lettere at bære.

### TÅLMODIGHED

Hvis man godt kunne tænke sig at blive hesteejer, så kontakt en professionel træner og lad ham råde og vejlede dig. Sammen kan I så finde frem til om du ønsker en erfaren hest eller måske en endnu ustartet hest. Og husk. Investeringen i hesten behøver ikke være stor. Det er de daglige omkostninger, der løber op.

## Klummen

# Danmark

v/ Per Aagaard Bustrup



Træner Caroline Strømberg og Benny "ABBA" Anderson efter Sibelius Derbysejr.

### LAD TRÆNEREN RÅDE OG VEJLEDE

Alle vil naturligvis gerne vinde de store løb - et fåtal kan! For enhver hesteejer gælder det om at lytte til ekspertisen - til træneren. Men naturligvis har man dag lov til at komme med input.

### NYD DE STORE ØJEBLIKKE

Det er en dyr - men skøn hobby. Og følelsen når ens hest trækker fra i opløbet, eller kommer i et sent angreb, er ubeskrivelig! Den fornemmelse jeg oplevede, da mine forældres første hest Carmen vandt for første gang for ca. 60 år siden står stadig printet på nethinden. Det var den dag jeg for altid blev fanget af fuldblodets festlige og ferverrige verden.

*Racetime*

KLUMMEN 7/2016  
Søndag 03. april 2016